

Kerkstraat 37, de zussen Zwarenstein.

Waar nu de Kapperszaak van Villevoije is op Kerkstraat 37, woonden tijdens de Tweede Wereldoorlog de zussen Zwarenstein t.w. Cornelia, Kaatje, Sientje en Eva. Deze vier dames waren ongehuwd en dochters van Hartog Zwarenstein.

Ze hadden een stoffenwinkel en verder verdienden ze de kost met het naaien van kleding. Wanneer de eerste Joodse mensen zich in Strijen vestigden weten we niet precies maar ten tijde van de grote brand in 1759 waren er al enige joden in Strijen woonachtig.

De zussen Zwarenstein werden begin november 1942 opgehaald en naar Westerbork vervoerd en van daaruit naar Auschwitz waar ze op 13 november 1942 werden vermoord.

