



De Christelijke school aan het Spui in aanbouw, werd geopend op 23 april 1919.



Naast het schoolgebouw werd een woning gebouwd voor de hoofdonderwijzer.

Op de foto links staat meester v.d. Giessen met gezin voor het huis.

Zowel in 1923 als in 1930 werd de school met een lokaal uitgebreid

Kinderen op het schoolplein achter / naast de school tijdens het "speelkwartier".

De uitbouw in de hoek van de school was de onderwijzerskamer en kantoor voor het schoolhoofd.



Door de watersnood in 1953 werd veel schade aangebracht, veel bezittingen gingen verloren.

Achter op het schoolplein, het gymnastiek lokaal.

Eind jaren 70 is er een gedeelte aangebouwd, zijde "Stichting Hand"



In 1992 is het hoofdbouw gesloopt en later door de fa. Gebr. Hooghwerff in 2006 en 2008 weer uitgebreid met 3 lokalen en later nog 1 lokaal

In 1931 werd het 40 jarig bestaan van de Christelijke school gevierd.

Ter gelegenheid van dit jubileum werd een tegel plateau gemaakt, aangeboden door oud leerlingen

Wie weet waar dit plateau is gebleven na de sloop?





De school werd reeds in 2015 gesloten.

De school is afgebroken en vervangen door nieuwbouw, zie onderstaande foto's, om vervolgens plaats te maken voor het bouwen van woningen waarvoor de eerste paal werd geslagen op 1 juli 2021.

