



Herdenkingsmonument ter nagedachtenis aan
de in concentratiekampen omgebrachte
Strijense familieleden van de families

Van Coevorden

Kleinkramer

Zwarenstein

Kerkstraat 62, de familie van Coevorden

Bij het schrijven van dit verhaal is de gereedschapswinkel "De Heul" ontruimd wegens pensionering. Hier was de slagerij van de heer Ruben Salomon van Coevorden (geboren 1883) gevestigd. (later de slagerij van W. in 't Veld)

Hij was gehuwd met Sophia de Jong. Het echtpaar had vier kinderen, hun namen zijn Cilla, Roosje, John en Sally. Er werd "Kosjer" vlees verkocht, d.w.z. vlees van dieren die op rituele wijze waren geslacht. Varkensvlees werd uiteraard niet verkocht!!

In 1939 werd de slagerij verkocht en verhuisde de familie naar de Achterstraat, bij de aanleg van de Oranjestraat en de Trambaan werd deze woning afgebroken.

Deze familie, behalve de twee jongens, werd op 2 juli 1943 in Sobibor vermoord.



John *1914
(Jozef Salomon)

Sally *1918
(Salomon Jacob)

Roosje *1916
(Roosje Annetta)

Cilla *1915
(Rachel Roosje)

Molenstraat 32, de familie Meijer Kleinkramer

Hier woonde tijdens de Tweede Wereldoorlog de Familie Meijer Kleinkramer. Meijer, in Strijen beter bekend als "Maan de Jood" ging met paard en wagen zijn klanten langs met kruidenierswaren. Zijn vrouw Eleonora deed de winkel.

Het echtpaar had twee dochters Sofie en Sientje. **Sientje** geboren in 1899 trouwde in 1927 met Arnold Vleeschdrager, diamantslijper uit Amsterdam. Na hun huwelijk vertrokken ze naar Antwerpen. Het echtpaar kreeg een dochtertje, Noortje. Het kindje werd slechts 5 maanden oud en stierf in 1929 in hetzelfde jaar overleed ook moeder Sientje, beiden werden in Strijen op de Joodse begraafplaats begraven.

Sofie was pianolerares, gaf les aan boerendochters. Zij vormde met dokter Schroot (Viool) en hoofdonderwijzer Perduijn (Cello) een pianotrio. Op 26 februari 1943 werd Eleonora Kleinkramer- Kleinkramer en Sophie Kleinkramer in Auschwitz vermoord.



Kerkstraat 37, de zussen Zwarenstein.

Waar nu de Kapperszaak van Villevoije is op Kerkstraat 37, woonden tijdens de Tweede Wereldoorlog de zussen Zwarenstein t.w. Cornelia, Kaatje, Sientje en Eva. Deze vier dames waren ongehuwd en dochters van Hartog Zwarenstein.

Ze hadden een stoffenwinkel en verder verdienden ze de kost met het naaien van kleding. Wanneer de eerste Joodse mensen zich in Strijen vestigden weten we niet precies maar ten tijde van de grote brand in 1759 waren er al enige joden in Strijen woonachtig.

De zussen Zwarenstein werden begin november 1942 opgehaald en naar Westerbork vervoerd en van daaruit naar Auschwitz waar ze op 13 november 1942 werden vermoord.



WAAR HEBBEN ZIJ GEWOOND



Kerkstraat 37



Kerkstraat 62



Kerkstraat 35



Kerkstraat 10



Molenstraat 32

