

"DORP IN HET WATER"

Deze jaarlijks terug kerende foto expositie over de watersnood op 1 februari 1953 is een onderwerp dat we toch ieder jaar weer op de expositie kalender zetten. Nog steeds is er veel belangstelling van mensen die het aan den lijve hebben ondervonden en komen nu, wellicht als ouders of grootouders, deze expositie bezoeken met hun kinderen of kleinkinderen om het leed wat hun is overkomen te delen. Ook is er de mogelijkheid om buiten de openingstijden deze expositie te bekijken voor mensen en groepen die deze ramp in alle rust willen gedenken.

De oudheidkundige vereniging heeft op treffende wijze de oude foto's gecombineerd met foto's van de huidige situatie zodat de plaatsen van 1953 herkenbaar in beeld komen. Was de duur van de tentoonstelling voorgaande jaren altijd 2 maanden, nu is dat teruggebracht naar 1 maand.

Voor groepen is het ook mogelijk om, onder leiding van een gids, de watersnoodroute met een bus te rijden. De route gaat dan over de dijken van Strijen die in 1953 zijn doorgebroken en geeft de gids uitleg waar en waarom de dijken het water niet konden tegenhouden. Dit onder voorbehoud dat de dijken begaanbaar zijn, wat niet altijd het geval is.

Voor meer informatie mail naar Chris van Ballegooijen.

chris@hetlandvanstrijen.com

(zie ook contact adressen op deze site)



Zandzakken aan de Oud Bonaventurase dijk.



Oude Havenweg met bussen van Groeneveld.



Luchtfoto van het gebied Haven en Schenkeldijk met achterliggende polder.